

Kære fodslawvenner

Siden sidst

Dette nummer af bladet, som udkommer her omkring 1. oktober mod tidligere år 1. sep og 1. nov (i øvrigt ok med 6 blade pr år), kan desværre ikke bringe nyt fra vores Hav & Klit Vandring, da den endnu ikke var afholdt (11. sep) inden deadline (07. sep) for indlevering af nærværende side til Bladet.

Lad mig i stedet konstatere, at vi i den forgangne sommer har afviklet en velbesøgt motionstursserie, hvor hovedparten af turene udgik fra Hune Friskole til de forskelligartede landskabstyper i egnen omkring Hune/ Blokhus. I gennemsnit deltog 53/uge.

Også i år havde vi indlagt 2 undtagelser fra det faste startsted, idet vi havde henlagt en sommertur i juli til Slette Å/Svinkløv Plantage, samt en lyngtur til de fredede lyngarealer ved Søbakken/Hugormereservatet i august. Et par rigtig dejlige ture i den skønne natur ved Jammerbugten.

Vi har i den forbindelse haft oppe at vende, om vi skal fortsætte med disse undtagelser fra Hune Friskole som startsted i sommermånederne. Kritikere påpeger, at nogle medlemmer, på trods af de udleverede motionsprogrammer, "glemmer", at vi et par tirsdage ikke starter fra Hune.

De står så der i den tomme skolegård tirsdag aften og ser fortabte ud. Surt show! Ja vist!

I skrivende stund er det planlagt at vi diskuterer dette emne og beslutter herom på vores kommende generalforsamling.

Næste nummer af Bladet udkommer ca 1. dec, og da vil det være laaang tid siden vi har afholdt vores generalforsamling, og julehyggen står for døren nogle dage senere.

Julehyggen kan vi så læse om i februarnummeret året efter! Vi er med andre ord ikke tilsmilet af et særlig heldigt sammenfald mellem vore aktiviteter og udgivelsesdatoer.

Nå pyt, vores kære hårdtarbejdende bladredaktør Ivan, som ellers tappert gang på gang får Bladet banket læsbart sammen, synes også at have problemer med tiden (læs: årstiden), idet dette ellers fornuftige menneske til augustnummeret havde valgt at lade forsiden pryde af et par i øvrigt nydelige vinterbilleder!? Et dejligt køligt indslag på en lun sommerdag? Jo vist, men "rettidig omhu" er vel næppe de rette ord, eller hva', Ivan? :-)

Fik jeg i øvrigt fortalt

... at vi tog hjem med **pokalen** for største hold ved Fodslaw Hjørrings **Rubjerg Knude March** i august?

...at vi afholder vores årlige **Julehyggeaften** på Jetsmark Centralskole i Kås onsdag d. 7. december kl 18.30? Husk at tilmelde dig og husk at aflevere dine motionsturskort inden, så du kan være med i den prægtige lodtrækning om de mange fine præmier denne aften.

...at vi regner med DIG derude på turene?

Bustur til Haderslev 8.okt (100kr)

Vi ta'r på tur til Slivsøvandring hos Fodslaw Haderslev, og giver samtidig mulighed for indkøb over grænsen. Medlemmer fra andre fodslaweforeninger er velkomne ombord undervejs. Bussen vil køre mellem Pandrup og Haderslev. Ring hurtigt til Oskar og hør om der stadig er ledige pladser.

HUSK DIT PAS!