

Kære fodslawvenner

Siden sidst

I vores sommermotion juni—august havde vi som tidligere indlagt 2 undtagelser fra det faste startsted i Hune, idet vi havde henlagt én sommertur i juli til Slette Å/Svinkløv Plantage, samt én lyngtur til de fredede lyngarealer ved Søbakken/Hugormereservatet i august. Et par dejlige ture i den skønne natur ved Jammerbugten (også selv om lyngturen blev lidt småfugtig).

Dette nummer af bladet, som udkommer her omkring 1. oktober kan desværre ikke bringe nyt fra vores Hav & Klit Vandring, da den endnu ikke var afholdt (10. sep) inden deadline (07. sep) for indlevering af nærværende side til Bladet. Det har heller ikke været muligt at berette nyt fra generalforsamlingen, som blev afholdt d. 27. sep. på Nordstjernen i Blokhus.

Før jeg takker af glædes jeg over:

...at vort medlemstal i skrivende stund 07. sep., er historisk højt i nyere tid med 87 medlemskaber.

...at vi har haft rekordstort deltagerantal ude på motionsturene i det forgangne år.

...at foreningens økonomi er særdeles god med en solid likvid kassebeholdning på den gode side af 30.000 kr.

Vi kan således sammen glædes over at have en solidt funderet og aktive forening!

Det er derfor med ro i sindet at jeg, (*Oskar Wrønding*), medlem af bestyrelsen i Fodslaw Han Herred siden 1994, og fra 1999 formand i Fodslaw Jammerbugten, trækker mig tilbage og overlade roret til andre gode kræfter. Ikke at det glæder mig at forlade posten, som jeg under normale omstændigheder gerne havde varetaget en ræk-

Bustur til Århus 29.okt (200kr)

Vi deltager på Moesgård Vandring hos Fodslaw Århus, og besøger om eftermiddagen Den Gamle By i Århus. Vi runder dagen af med middag på Purhus Kro på vejen hjem. De 200 kr dækker startkort m/ bjælke, entré i Den Gamle By samt middag. Tilmeldingerne strømmede ind da turen blev udbudt. *Ring evt. og hør om der skulle være ledige pladser endnu.*

ke år endnu, men alvorlig sygdom hos min normalt bedre halvdel medfører at mit overskud til andre gøremål stedse reduceres. Jeg må selv mere og mere overtage posten som ”bedre halvdel”. Jeg ønsker endnu ikke at indstille fuldtidsarbejdet med min højttaler virksomhed og har derfor måttet træffe det svære valg, at meddele min afgang fra bestyrelsesarbejdet i Fodslaw Jammerbugten.

Det ligger mig meget på sinde at takke for den støtte og hjælp der er blevet mig til del i de forgangne år, samt takke for alle de mange gode stunder som tiden i Fodslaworganisationen har givet mig. Dertil mange nye venner som fylder godt i mindernes bog.

Fremover vil jeg naturligvis stadig deltage på vandreturene, da motion og det sociale fællesskab stadig vil blive prioriteret højt.

Fik jeg i øvrigt fortalt:

...at vi afholder vores årlige **Julehyggeaften** på Jetsmark Centralskole i Kås onsdag d. 6. december kl 18.30? Husk at tilmelde dig og husk at aflevere dine motionsturskort inden, så du kan være med i den spændende lodtrækning om de mange fine præmier denne aften.

Med venlig hilsen, pbv. *Oskar*

ow060907